

Beste buren,

Alweer het 198<sup>ste</sup> Corpuskrantje! We hebben flink wat schrijfsels geproduceerd de afgelopen 38 jaar. Nummer 200 nadert en daar willen we iets speciaal rond doen. Je leest er hiernaast alles over.

Natuurlijk blikken we ook terug op onze Winterbar in januari. Huize Ruhuna werd omgetoverd tot een unieke sfeervolle skihut met glühwein en heerlijke wafels. En daar zijn natuurlijk foto's van!

Ondertussen denken we al aan de zomer. De Corpusfeesten steken we in 2019 in een nieuw kleedje... of toch op zijn minst op een nieuwe locatie. De details staan nog niet allemaal vast, maar binnenkort horen jullie daar ongetwijfeld meer over!

En Wacco en Trix zijn er vanzelfsprekend ook weer bij op het laatste blad.

Veel leesplezier!

Het Corpuscomité

## Jouw verhaal in de 200<sup>ste</sup> Corpuskrant

Over enkele maanden publiceren we de 200<sup>ste</sup> Corpuskrant. Daarom zijn we op zoek naar de mooiste, grappigste, ontroerendste en meest verrassende verhalen uit de buurt. Heb jij een anekdote die iets te maken heeft met onze wijk of een herinnering waarin één van je buren een belangrijke rol speelde? Bezorg ze voor 1 juni via [info@corpuscomite.be](mailto:info@corpuscomite.be) of in Oorlogstraat 6B. Zo maken we samen ter gelegenheid van de 38<sup>ste</sup> Corpusfeesten een legendarische 200<sup>ste</sup> Corpuskrant!

## Burgerlijke stand

Het Corpuscomité houdt van ál haar buren. En dat tonen we onder andere door iedereen een verjaardagskaartje en een geschenkje van de Sint te bezorgen. Hoewel ons netwerk behoorlijk sterk is, weten we niet altijd alles! Aarzel dus niet om ons een seintje te geven als jullie een kindje, een nieuwe partner of het lief van je dochter in huis halen. Ook als één van de kinderen het nest verlaat, horen we dat graag. Zo houden we onze lijstjes perfect up-to-date. Al jullie familienieuws is welkom via [info@corpuscomite.be](mailto:info@corpuscomite.be) of bij één van de bestuursleden en wordt vanzelfsprekend zeer vertrouwelijk behandeld!

# Winterbar: fotoverslag



Meer foto's via [corpuswijk.org](http://corpuswijk.org)



## De veldkapel van Maria die de knopen ontwart

Een mooi verhaal bij dit kappelletje dat Lutgard Lauweryns liet bouwen om haar ouders Rafaël en Agnes te eren. Lutgard kreeg ooit een klein Mariabeeldje van iemand waarvoor ze werkte: Maria die de knopen ontwart. Ze ging op zoek naar een grotere versie om in haar kappelletje te plaatsen, maar vond het nergens. Mariaspecialist pastoor Soenen kwam te weten dat dit in Canada nog te krijgen was en met de hulp van het internet werd er een exemplaar gevonden en besteld. Maar Maria had op het vliegtuig een woelige tijd en kwam in stukken en brokken uit de transportdoos. Omdat mirakels niet vaak gebeuren, werd er een nieuwe Maria besteld. Maar deze keer nam ze de boot uit Canada. Zo kreeg Maria die de knopen ontwart uiteindelijk toch een plaats in het veldkappelletje.



**Trix:** Hey Wacco, hoe was Valentijn?  
**Wacco:** Ik had er meer van verwacht...  
**Trix:** Oei... Hoe komt het?  
**Wacco:** Ik had mijn oog laten vallen op een mooi Duits herderinnetje hier in de straat. Mooie kluiif gezocht, tanden gepoetst, pootjes gelikt... ik was er helemaal klaar voor!

**Trix:** Klinkt goed, Wacco. En toen?  
**Wacco:** Op 14 februari stap ik op haar af en kijk haar diep in de ogen en ik zeg...  
**Trix:** Ja? Ja?  
**Wacco:** 'Wát een teef ben jij!'  
**Trix:** Oeps...  
**Wacco:** Ze zei dat ze me nog wel zou bellen...