



Hallo beste buren,

Alweer het laatste krantje van het jaar! In krant en op TV is dat dan klassiek ook de tijd voor allerlei jaaroverzichten. Wij gaan dat hier niet zo uitgebreid doen, maar laten jullie in deze donkere dagen graag eerst even genieten van onze kerstboom naast het kapelletje dat we wat verder met zijn 70 jaar ook eens speciaal “in de kijker” zetten.

2022 zit er bijna op en na “twee-jaar-met-mondmaskers” hebben we toch weer de draad kunnen oppikken om onze buurtactiviteiten opnieuw wat leven in te blazen. Het was niet volgens de gekende kalender van vroeger, maar we hebben toch telkens weer heel veel plezier beleefd aan de gezellige momenten samen: een originele start met de nieuwjaarsreceptie op 1 april, een geslaagd aperitiefconcert eind juni en de “uitgestelde” Corpusfeesten in september. We willen niet nalaten nogmaals dank u te zeggen voor al die bereidwillige medewerking die we mochten ervaren. Nagenieten met heel veel foto's kan op onze website www.corpuswijk.org.



Onze plannen voor 2023 liggen nog niet allemaal of helemaal vast, maar in je agenda mag je zeker vrijdag de 13de januari noteren, het weekend van 1 en 2 juli, en ook zondag 3 december. Daarenboven werken we nog aan een verrassingsactiviteit voor het najaar. Wie ons krantje via de website in kleur leest kan waarschijnlijk wel al vermoeden welk thema we voor 2023 gekozen hebben. En dat wisten wij al voordat Messi wereldkampioen werd!



*Het Corpuscomité wenst
jullie allemaal van harte
een gezond 2023 en veel
geluk in het nieuwe jaar!*

... en ook dit noteerden we in onze wijk in 2022 !

de winnares van onze recente woordzoeker Nya Verstraeten, die samen met haar broer Kess POMPOENSOEP ontdekte kreeg uit de handen van de Sint een Croc'n'roll-balspel. Proficiat en veel plezier!



Onze oudste wijkbewoners deze zomer verhuisden:



André en Lucie naar Petegem, Gerard en Julienne naar Oudenaarde. Zij waren, voor zover wij weten, ook de langstwonenden in de Oorlogstraat en vierden al een tijdje geleden hun diamanten jubileum! Wij wensen dat zij nog heel lang samen van hun nieuw verblijf mogen genieten!

De Sint en zijn medewerkers hebben genoten van hun bezoek aan onze wijk en stuurden ons ook een dankjewel voor de cadeautjes die zij links en rechts mochten ontvangen! Zij zijn zeker van plan om volgend jaar terug te komen op zondag 3 december, met zijn allen!



Er zitten niet alleen slimme woordpuzzelaars in onze wijk, maar ook creatieve knutselaars of moeten we zeggen "Lego-masters" ...? Mooi werkje Diederik, misschien een toepasselijke tip voor een 2023-activiteit ...?

2023 komt eraan...

daar willen we op klinken, met alle burenen,
op 13 januari, jawel, een vrijdag!

Het Corpuscomité nodigt graag alle burenen uit naar onze eerste jaarlijkse bijeenkomst van het nieuwe jaar met een vlammende start! We steken het vuur aan de lont om **18u30** in en rond 't **Schoolke** achter de kerk van Welden in de **Mandemakersstraat**. Niet echt een "warmste week", maar eerder een "avondje warm en gezellig samen genieten" met een drankje en ook een hapje om mekaar plezier en veel energie toe te wensen voor 2023!



Naast bubbels en biertjes is er ook een hartverwarmend soepje voorzien, een lekker knapperige croque voor de hongerigen en frisdranken! Natuurlijk wordt naar jaarlijkse traditie **de eerste consumptie door het Corpuscomité aangeboden**. Om praktische redenen (drankjes – hapjes) willen we graag weten wie er graag bij is en met hoeveel ... daarom hieronder een briefje om in te vullen en jullie aanwezigheid aan te kondigen. Stop het strookje in de **brievenbus Corpusstraat 42 ten laatste op 6 januari 2023**. Je mag ook inschrijven via mail info@corpuscomite.be en dat zullen we via mail bevestigen want recent wat PC-problemen ...

Ik/wij komen alvast meevieren op 13 januari 2023

naam
adres aantal pers.

Een mo(nu)mentje geschiedenis...!



Daar waar de Oorlogstraat op de Corpusstraat aansluit staat een monumentje, al 70 jaar! Voor de echte Weldenaars onder ons is dit zeker geen onbekende, maar voor de recentere inwoners in onze wijk schetsten wij hier graag in 't kort even de oorsprong van dit unieke bouwwerkje.



Toen de steeds goedgehumte Elvira Petrens uit de Oorlogstraat 1 – vroeger was dit de Oorlogslos - zwaar ziek werd, beloofde haar man Leon Ketsman een kapel te bouwen als zij zou genezen. En Leon was een man van zijn woord: in 1950 legde burgemeester André Vander Beken de eerste steen en Leon metste in zijn vrije tijd samen met zijn broers het kapelletje dat in 1952 afgewerkt werd.

Pastoor Van Crombrugge zegende ze plechtig in en jarenlang werd het niet alleen een vaste stopplaats voor de jaarlijkse processie, maar nog steeds worden er voor allerlei intenties kaarsen aangestoken. Hun dochter Gerarda Ketsman en schoonzoon Gilbert Vermaercke bleven het kapelletje verder onderhouden. In 2002 was er een "gouden-jubileum-plechtigheid" in het bijzijn van vele burens, 10 jaar later werd deze dorpskapel erkend door het Bisdom van Gent en uiteindelijk werd het kapelletje geschonken aan de Kerkfabriek van Welden. Sinds het overlijden van Gilbert is het nu hun zoon Patrick die zelfs dagelijks voor het aanvullen van de kaarsen enz. zorgt.

Buurvrouw Nicole zorgt ervoor dat de bloempotten onderhouden zijn en het grasperk er netjes bij ligt.



Het zou mooi zijn als dit monumentje in 2023 naast de nodige "herstelwerken" toch zeker wel een nieuw laagje verf zou krijgen ... kandidaten ... !? 1952 -2022

